

ONTHEEMDE / Lily Touwen

Neem mij niet kwalijk alstublieft
dat ik hier ben, dat ik verblijf op deze grond
Misschien had ik het niet verdiend te blijven leven
Veel liever ook was ik maar daar gebleven
waar alles wat ik lief had zich bevond
Met alle anderen ben ik meegedreven
vanuit een wereld die niet meer bestond

Neem mij niet kwalijk alstublieft
dat ik er soms niet ben
dat ik verloren voor mijn naasten zit te dromen
en alles zo maar over mij laat komen
alsof ik niets meer weet en niemand ken
Laat mij dan even rustig weer bekomen
en weet hoe blij ik met het leven ben