

Leven met de Japanse kampen



Beste lezer,

Wij zijn Pieter van Huijstee, Lenna Bartens en Frank Vermeulen. Wij maken een documentaire in samenwerking met de NTR over de Japanse kampen. Velen in Nederland hebben geen idee wat zich daar in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. De tweede en derde generatie hebben soms de pijn en trauma's van hun ouders en grootouders overgenomen. Het is belangrijk dat de mensen die nog leven en de kampen hebben meegemaakt hun verhaal doen, zodat er begrip en erkenning kan komen. We richten ons niet enkel op Tjideng, maar dit is natuurlijk wel een onmisbaar kamp als je het verhaal van de Japanse kampen vertelt.

Bent u iemand die in een Japans kamp heeft gezeten in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog en wilt u ons hierover vertellen? Graag horen we u verhaal. In het speciaal zijn wij op zoek naar:

- Iemand die in een Japans kamp heeft gezeten en daar tekeningen heeft gemaakt.
- Iemand die in een Japans kamp heeft gezeten en nu in Indonesië woont.

Schroomt u vooral niet om contact met ons op te nemen, wij zijn geïnteresseerd in alle verhalen.

Lenna Bartens, researcher voor de documentaire. Haar oma zat met haar moeder in het kamp, en haar opa moest aan de Birmaspoorlijn werken.

Telefoon: +31 (0)6 20471363

E-mail: lenna@pvhfilm.nl

Pieter van Huijstee, regisseur en producent. Hij heeft onder andere de documentaire *Ze noemen me Baboe* gemaakt. Zijn moeder zat samen met zijn oma in Tjideng, zijn opa werkte aan de Birmaspoorlijn.

E-mail: Pieterdoc@gmail.com

Adres kantoor: Donker Curtiusstraat 125 1051 MC Amsterdam

Telefoon: +31 (0)20 421 0606

Frank Vermeulen, journalist. Zijn moeder is in voormalig Nederlands-Indië geboren, in Batavia (Jakarta). Zelf was hij Indonesië-correspondent voor NRC en NOSRadio1. Frank spreekt de taal.

E-mail: f.vermeulen@nrc.nl